

Raften in Albanie 2019

Transavia Amsterdam-Tirana 5 april

Transavia Tirana-Amsterdam 8 april

De kosten voor de leden van de PV worden geschat op € 350,- p.p. (inclusief ontbijt, lunch en diner), exclusief vlucht. Vlucht zelf boeken bij Transavia. Nu slechts € 84,- retour. De groep bestaat uit maximaal 12 personen. Tijdens deze reis ga je misschien wel het onbekendste land van Europa ontdekken. We bezoeken Tirana, de hoofdstad van Albanië, Durrës de grootste havenstad van Albanië, de historische stad Berat dat staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO, we raften langs watervallen en ongerepte natuur, een prachtige combinatie tussen avontuur en ontspanning.

Ook maak je kennis met de Albanese cultuur en ga je genieten van de plaatselijke culinaire specialiteiten (zowel vlees, vis als vegetarisch).



Programma Rafting in Albanië

Dag 1: Vrijdag 5 april Transfer Tirana Airport – Durres – Berat

We vertrekken uit Amsterdam Schiphol om 5.30 uur en landen op Luchthaven Moeder Teresa in Tirana om 8.05 uur. Daar worden we opgehaald voor de transfer (± 2:00 uur) naar Berat, via Durrës. Van Tirana Airport gaan we richting Durrës, gelegen aan de kust van Albanië, waar we stoppen voor een kop koffie en genieten van het prachtige uitzicht op de Adriatische Zee. Daarna brengen we een kort bezoek aan de Amfitheater van Durrës, gelegen in het centrum van de stad. Het amfitheater van Durrës is in 2e eeuw v.Chr. gebouwd en is een van de grootste amfitheaters op de Balkan. Na de lunch, in een van de vele restaurants aan de promenade, gaat de reis door richting Berat. Onderweg naar Berat genieten we van het prachtige landschap van de landbouwregio van Lushnja. We komen aan in Berat en checken in bij onze accommodatie. We brengen een bezoek aan het oude kasteel van Berat, vanwaar we een prachtig uitzicht hebben op de oude stad.

Berat is een 2407 jaar oude stad en heeft ook een Albanese architectuurprijs gewonnen en staat onder bescherming van UNESCO. De stad ligt 120 km van Tirana en vormt een prachtige combinatie van oosterse en westerse culturen. Berat is een schatkamer van de Albanese geschiedenis en cultuur en een bewijs van de traditie van religieuze harmonie in het land. Het leven van de stad begon in de 6e - 5e eeuw v.Chr. als een Illyrische nederzetting. Later, in de 3e eeuw voor Christus, werd het veranderd in een kasteelstad, bekend onder de naam Antipatrea. Diner en overnachting in Berat.

Dag 2: Zaterdag 6 april Berat – Osumi Canyons - Berat

Ontbijt in onze accommodatie, daarna heb je een beetje tijd voor je zelf. Rond 11 vertrekken we richting het verzamelpunt en tegelijkertijd onze lunchplek. Daarna vertrekken we richting Osumi Canyons. De reis duurt ongeveer 1,5 uur. Het zijn de grootste Canyons van het land. Ze worden ook wel het Colorado van Europa genoemd, en zijn een van de meest spectaculaire natuur attracties in Albanië.

We raften langs watervallen en ongerepte natuur, een prachtige combinatie tussen avontuur en ontspanning.

Diner en overnachting in Berat.

Dag 3: zondag 7 april Berat – Tirana

Ontbijt in onze accommodatie, daarna vertrekken we richting Tirana, duur van de reis is ongeveer 2 uur. Tirana is de hoofdstad en veruit de grootste stad van Albanië. Tirana is gelegen in het centrale deel van Albanië aan de rivieren de Tiranë en de Lanë, zo'n veertig kilometer oostelijk van de havenstad Durrës. We komen aan in Tirana en checken in bij onze accommodatie en hebben tijd voor ons zelf om een beetje bij te komen en te relaxen na de reis. Daarna vertrekken we met ons minibusje richting Dajti Ekspres, een van de meest bekende toeristische attracties van Tirana, een kabelbaan, vlakbij het Oorlogsmuseum BUNK'ART. De kabelbaan brengt ons in zo'n vijftien minuten naar de top van de Dajti berg. Ondertussen genieten we van een waanzinnig uitzicht over de Albanese stad Tirana en de bergachtige omgeving. Eenmaal boven bevinden we ons in het Dajti Mountain National Park. We kunnen er onder andere de Dajti Tower en Dajti Adventure Park bezoeken, een hapje eten in het 'Ballkoni Dajtit' restaurant, prachtige wandelingen maken, fietsen, klimmen of paragliden. Er is genoeg te zien en te beleven. Richting het einde van de middag gaan we weer terug richting het centrum van Tirana waar we de Piramide van Tirana bezoeken. De piramide is een erfenis uit de communistische tijd en werd omstreeks 1988, in opdracht van de dochter van de dictator van Albanie (Enver Hoxha) gebouwd als museum, waarin het nalatenschap van haar vader kon worden tentoongesteld.

Dag 4 maandag 8 april Tirane – Transfer naar Aeroport Nene Tereza om 8.50 uur

Vroeg ontbijten, uitchecken, daarna transfer van accommodatie naar Luchthaven Moeder Tereza, aankomst op Schiphol, Amsterdam om 11.40 uur